

Orde voor de dankdienst van Woord en Gebed
bij de begrafenis van

Anne Jentje Bakker

☆ Nijland, 31 maart 1942

† Sneek, 8 maart 2024

op vrijdag 15 maart 2024
om 13.30 uur
in de Nicolaaskerk te Nijland





Ouderling van dienst: Petra van der Wal- Brandsma
Voorganger: dominee Jur Majoor
Organist: J.F.Sterenber
Koster: Marie Punter

ORGELSPEL

INLEIDEND WOORD

BEMOEDIGING EN GROET

SJONGE: Gezang 392: 3- 5

U, heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

JELTSJE, HILTJE EN SANDER FERTELLE

GEBED

EARSTE BIBELLÊSING: Psalm 23

By de hoeder

De Heare is myn hoeder, neat bin ik brek,
troch Him mei ik lizze yn griene greiden,
Hy bringt my by wetters dêr't ik rêst fyn.
Hy lit my wer ta mysels komme,
Hy liedt my op rjochte paden
om 'e wille fan syn namme.
Al gean ik troch in dellingsfol djippe skaden,
ik bin net bang foar ûnheil,
want Jo binne deun by my;
jo stôk en jo stêf
dy fertreaste my.
Jo meitsje my de tafel ree
foar de eagen fan myn benearders.
Jo salvje my de holle mei oalje
en myn beker rint oer.
Kleare goedens en geunst sille my folgje
al myn libbensdagen;
en ik sil in fêst plak hawwe yn it hûs fan de Heare,
salang't de dagen duorje.

SJONGE: Liet 23 : 1, 3 en 5

De Hear is myn Hoeder!
'k Haw al myn begear.
't Is sillich te wêzen
yn greide fol gerzen.
Hy liedt my nei wetters
sa stil en sa klear.

De Hear is myn Hoeder!
Al wankt ek it grêf,
gjin eangst sil ik fiele,
Jo stean foar myn siele;
O Hear, my fertreaste
Jo stôk en jo stêf.

De Hear is myn Hoeder!
Him hingje ik oan!
'k sil altyd ferkeare
yn 't hûs fan myn Heare:
sa draach ik as kroane
syn leafde aloan.

TWADDE BIBELLÊSING: Johannes 10: 11- 15

Ik bin de goede Hoeder. De goede Hoeder jout syn libben foar de skiep;
(mar) de arbeider, dy't gjin echte hoeder is, dy't gjin eigener is fan 'e skiep,
as dy de wolf oankommen sjocht, naait er út en lit de skiep oan har lot oer
en de wolf skuort se mei en jaget se útinoar, want it is in arbeider en de skiep
kinne him net safolle skele. Ik bin de goede Hoeder, Ik ken myn skiep en myn
skiep kenne My, lykas de Heit My ken en Ik de Heit ken;
en Ik jou myn libben foar de skiep.

OERTINKING

ZINGEN

Abba, Vader, U alleen, U behoer ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen U behoer ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij d' uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

TANKGEBED EN FOARBEA

LÚSTERJE NEI, SJONGE: *'De kracht van uw liefde'* út Opwekking 488

Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Houd mijn vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
Houd mijn vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Houd mijn vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest
En de kracht van Uw liefde.

**TERWIJL ANNE JENTJE BAKKER DE KERK WORDT UITGEDRAGEN
SPEELT HET ORGEL DE MELODIE VAN** *'Wat de toekomst brengen moge'*

OP HET KERKHOF

WOORDEN VAN AFSCHEID EN TOEVERTROUWEN

We staan hier aan het open graf van
Anne Jentje Bakker
We staan hier om afstand te doen van zijn lichaam
Hier vormen wij de kring van hen die het leven
van Anne Jentje Bakker hebben gedeeld
en die hem hebben liefgehad.
Hier sluiten wij de weg af
die wij samen met hem gingen.
Hier laten wij hem los, voorgoed,
het lichaam dat wij hebben gekend en bemind.
Hier zaaien wij het lichaam van een menskind
in de aarde en dekken het toe.
Mag de warmte van Gods liefde dit leven wekken,
en het uitroepen als nieuw.
En wij bidden:
Gedenk dit leven, God
en verzamel zijn naam
bij de namen van uw getrouwen.
Wij houden voor ogen Jezus Christus,
de eerste van ons allen,
die U kent van aangezicht tot aangezicht.
Hij, de eersteling van uw oogst,
groeide het donker te boven
als een belofte voor ons allemaal.
In Hem leven wij, in Hem sterven wij.

WURD FAN TABETROUWE

Anne Jentje Bakker kaam by syn Skepper wei en komt no by syn Skepper werom.
God nimt it libben fan syn bern wer oan en bergt him oan syn hert.
Hjir lizze wy syn lichem del en stean it oan de ierde ôf.
Syn libbensazem keart werom tot God dy him it libben joech.

Oer de grêven klinkt in stim:
Ik gong dy foar, dêrom:
yn libben en yn dea
silst net allinnich wêze.

WY BIDDE ALLEGARRE:

Ús Heit yn 'e himel,
lit jo namme hillige wurde,
lit jo keninkryk komme,
lit jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn 'e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden
sa't wy ús skuldners ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan 'e kweade;
want jowes is it keninkryk
en de krêft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid.
Amen.

WEGZENDING EN ZEGEN

“De Heer zegent u en Hij behoedt u;
de Heer doet Zijn aangezicht over u lichten en is u genadig;
de Heer verheft Zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.

