

“U zij de glorie”

Orde van dienst voor de dankdienst voor het leven van

*Cornelia Wilhelmina Maria Schoenmaker - Dubiez
Corrie*

☆ Amsterdam
12 oktober 1930

† Sint Nicolaasga
12 mei 2024

op zaterdag 18 mei 2024 om 13.30 uur
in de Oerdracht in Joure

Voorganger: ds. Jan Henk Hamoen
Organist: dhr. Bob Pruiksmā



**TIJDENS HET BINNENDRAGEN VAN CORRIE SCHOENMAKER - DUBIEZ
GAAN WE STAAN EN ZINGEN WE HET PAASLIED LIED 630: 1,3
("STA OP! EEN MORGEN ONGEDACHT");
DAARNA GAAN WE WEER ZITTEN**

Sta op!-Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

WOORD VAN WELKOM

AANSTEKEN VAN DE PAASKAARS

ZINGEN: LIED 601: 1 ("LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN")

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

STIL GEBED

BEMOEDIGING EN GROET

**VIJF KAARSEN WORDEN AANGESTOKEN DOOR DE KLEINKINDEREN; AANSLUITEND EEN WOORD
VAN GEDENKEN DOOR EN NAMENS DE KLEINKINDEREN**

ZINGEN: LIED 281: 1 T/M 6 ("WIJ ZOEKEN HIER UW AANGEZICHT")

Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast.
Houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

GEBED

PERSONLIJK WOORD VAN HERINNERING DOOR JAN-WILLEM

SCHRIFTLEZING OT : EXODUS 3: 11 T/M 14A

SCHRIFTLEZING NT : MARCUS 9: 38 T/M 41

ZINGEN: LIED 313: 1,5 ("EEN RIJKE SCHAT VAN WIJSHEID")

Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luisteren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

OVERDENKING

MEDITATIEF ORGELSPEL

PERSOONLIJK WOORD VAN HERINNERING DOOR RIK

ZINGEN: LIED 221 ("ZO VRIENDELIJK EN VEILIG ALS HET LICHT")

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

DANKGEBED EN VOORBEDEN

ZINGEN: LIED 416 ("GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN" - FRIES EN NEDERLANDS)

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol de wegen foar ús sljochtsje,
ús net nei ús sûnden rjochtsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

UITZENDING EN ZEGEN

ZINGEN : AMEN (3x)

TIJDENS HET UITDRAGEN VAN CORRIE ZINGEN WE STAANDE "U ZIJ DE GLORIE"

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind
en zegt telkenkere: 'Christus overwint'.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen, is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats te Idzega,
gelegen tussen Oudega (SWF) en Gaastmeer.

Na afloop van de begrafenis gaan we naar hotel v.d. Valk in Sneek,
waar we elkaar kunnen ontmoeten.
U bent ook daar van harte welkom.